

השדון קורונה... - סיפור לקטנים, שנועד להוריד אצלם את מפלס החרדות והתהיות על הקורונה
הזה, ששינה פתאום את אורח חייהם, וכולם מדברים עליו..
ענבר קוראת לזה: "סיפור מרפא". הקורונה מוצג כאן לא כמשהו אלים, רע ונורא, שצריך "להילחם" בו
ו"לנצח" אותו, אלא כמשהו קטן ולא מאיים, שגורם אומנם למחלות, ולכן כדאי להיזהר ולהתרחק
ממנו, אך אין בו כל רוע..

השדון קורונה / מירי צלזון

היה-היה פעם, הרחק בהרים,
יער נחמד, עם עצים.. ופרחים...
וביער המון ציפורים מציצות,
שועלים עליזים, ארנבות מקפצות..

אך לפתע פתאום,
באמצע היום,
ירד אל היער מאיזה ענן -
שדון פיץ-פפון.
קורונה קראו לשדון הקטן!

מאין הגיע? - הרחק מאי-שם,
מארץ קורונות.. מקצה העולם,
הוא בא, ורצה לשחק עם כלם!

אבל מה? - השדון..
השדון הקטן -
התעטש אפצ'י-אפצ'י כמעט כל הזמן!
(פי בארץ שלו, שבקצה העולם,
שדונים קטנטנים מתעטשים שם כלם,
ובכלל לא חולים..
זה ככה אצלם!)

אך כאן, כששדון רק מעט מתעטש -
האפצ'י שלו הוא - מאד מדבק!

למשל, כשהוא ככה שיחק לו לבד
עם ארנב לבנבן וקטן ונחמד,
התעטש השדון..
(רק אפצ'י אחד.. ובכלל לא חזק!)
אבל הארנב הקטן כבר נדבק..
השתעל, הצטנן.. והיה לו גם חום..
ככה פתאום! באמצע היום!

וגם כששיחק עם שועל-שועלון,
התעטש השדון - חצי אפצ'י קטן
ולפתע היה השועל כה חולה,
שתכף לקחו אותו - אל הרופא!

השדון המסכן -
הוא לא התכונן!

אך אמא ארנבת כל-כך נבהלה
שאת כל ארנביה אספה למחילה!
את כלם היא סגרה,

לא הוציאה האף,
כי אמרה שבחויץ מסוכן כבר עכשיו!

ואמא ציפור התישבה לה גם כן
להשגיח, לשמור כל גוזל וגוזל -
שלא ידבק.. ולא יצטנן
וחלילה נחם - לא יצא מן הקן!

גם אבא שועל רץ, וחיש מהרה -
הכניס את בניו הקטנים למערה,
ששם יסתתרו הם בכל הימים,
ולא ידבקו! יהיו עוד חולים!
וככה עשו שם גם כל החיות!
לא יצאו לטיל.. ולא לבלות,
כי כלם פחדו..
לא רצו לחלות!

השדון הקטן לא הבין -
מה זה כאן..?
למה סגורים פה בבית כלם?
למה היער פתאום כל-כך ריק?
ולמה אומרים: תיזהר תתרחק..
זה מאד מדבק..?

הוא חיקה.. וחיקה..
וחיקה.. וחיקה..
אך כלם הסתגרו..
אף אחד לא יצא!

ואז מה קרה?

שדון קורונה המסכן,
ישב, בכה והתאונן,
כי כאן כל-כך משעמם!
ולא נעים להיות לבד
בחויץ.. בודד.. בלי אף אחד!

לכן ביום בהיר נחם
טיפס, עלה שוב על ענן
ועף אתו - רחוק מכאן..
כל-כך רחוק..
- שנעלם,
ולא חזר עוד לעולם!

לאן הוא עף?
- הרחק, אי שם,
אל ארץ שבקצה עולם,
שכל אחד שם מתעטש
אפצ'י כמה שירצה -
ואף אחד שם לא נדבק,
ואף אחד שם לא חולה!